

Julen 2013

Kære Alle

År 2013 ved at være gået, og vi ønsker, i lighed med tidligere år, alle en glædelig jul, og et af Herren velsignet nyt år!

Året har, som sædvanligt budt på lidt af hvert, og her – et par dage efter juleaften, vil krøniken fra året blive startet bagfra:

Året 2013 blev året hvor min far gav op over for den lungekræft, der blev konstateret i starten af december 2012!

Den 17. december, kl. 21:30 sov han stille og roligt ind efter 72 år med oplevelser og sejre.

Fra hans tid på Grønland, hvor han tabte sit hjerte til landet og til min mor. De blev gift og fik Claus umiddelbart efter de kom hjem til Danmark. På Grønland var far i Den kgl. Grønlandske Handels tekniske afdeling, og var blandt meget andet den der i Illulisat agerede som flyveleder for fly til og fra byen, organiserede losning og lastning af skibe (om sommeren), og holdt øje med byens olierseserver...

Tilbage i Danmark blev far ansat i Toldvæsenet (af alle steder!) og stor var glæden når han med sine narkohunde fik opsnuset små og store forsøg på at bringe det l... ind i landet.



Den sidste store rejse gik i 2011 med Naja + Claus incl. familier til Illulisat, hvor vi blev præsenteret for de steder far og mor løb rundt som forelskede vårharer. Det var en stor stor oplevelse at se "det hele" på fire efterårsdage med fint vejr.



Det sidste år gik det stille og roligt ned af bakke, og tirsdag før jul sluttede dette kapitel i familiekrøniken altså stille og fredfyldt.

Naja og jeg takker alle, der på forskellig vis har vist deltagelse i det sidste år og i de sidste 14 dage. Tak.

Æret være Mogens minde!



Og så er det vidst på tide, at spole fortællingen frem til, hvor vi sluttede sidste år...

Juleaften hos Gerda og Erik, hvor Lene med unger deltog. Claus drog ”hjem, hver til sin stad” for at holde far i mandtal... Hyggelige aftener begge steder – om end den ene nok kørte en anelse stærkere end den anden!

Året 2012 sluttede som et år nu kun kan slutte: Hos familierne Rie og Jørgen i Formyre, samt Chris & Kirsten i Kvols. Som sædvanlig en fantastisk måde at ”vende kalender” på.

I januar var vi inde og se ”Jagten” i biografen med bestyrelsen for Vestfyns Efterskole (hvor Lene er med i). En rystende film om folkedomstolens unuancerede tilgang til tvivlsomme fakta!

Rebekka var med Vandpolo-holdet med i ”Ramachancen” på Assens Bibliotek og der var whiskey-smagning hos Helle og Ivan som led i Keld & Anjas bryllupsgave (Keld fik jo Anja gift i sidste afsnit af krøniken husker I nok).

I februar startede Jonathan i dagpleje hos Vivi – og det var kærlighed efter de første par dage. De to og resten af hendes børnegruppe, passer fantastisk sammen, og Vivi er et jern til ”leg og læring” – det er lige før vi andre også når at lære noget i de hektiske minutter vi er der morgen og aften.

Lene og ungerne tog en uges vinterferie i et sommerhus på Kongsnæs (ved Stubbekøbing), hvor de fik besøgt farfar en masse og set både Eksperimentariet i Hellerup og besøgt Laila & Morten.



Midt i måneden var der forårskoncert med Fredericia ConcertBand, igen med tuba-sektionen som det bærende element! Umiddelbart efter koncerten i Fredericia (næste chance er den 22. marts. Se mere på

www.fredericiaconcertband.dk og kom og hør noget go' musik!), kørte vi videre til Kvols: Kirsten fyldte 60 år og holdt stor fest i forsamlingshuset. Dejligt at snakke med dem vi stadigvæk kender i Kvols – og sikken en gang folkedans☺.

Jonathan fik fejret sin første fødselsdag den 25. sammen med hele familien.



April fik vi mestendels til at gå med at holde sammen på logistikken: Lockout af folkeskolens lærere gør ikke dagligdagen lettere!

Men det var også måneden, hvor Lene startede på nyt arbejde – i nyopslået stilling som miljøogsbehandler i Svendborg Kommune. Og hvor vi i familierne afholdt arbejdsdag hos Helle og Ivan, og hvor vi var en tur på skinnecyklerne (endnu en bryllupsgave til Anja & Keld).

Emma blev konfirmeret i Tjele Kirke og fejret i forsamlingshuset med en god fest.

I maj blev det til en tur med personaleforeningen i BigDutchman til København, DR-byen, Strøget og Bakken. En heldagstur med gode kolleger (og partnere)...



Vi tog også lige to arbejdsdage hos Gerda & Erik og hos os. Utroligt hvad vi kan nå når vi er nogle stykker og alle materialer og barnepike er klar!

Så kom Pinsen, og vi havde den traditionelle Pinsetur i Foreningen CARL til Carlsberg Camping.

Vi fik også, med familierne herfra, set både Skodamuseet og Hørvævsmuseet (rigtigt spændende – og nogle gode historier fra guiden), fejret Rebekkas og Benjamins fødselsdage og hvor Benjamins børnehave, Overmarksgården, var på besøg en dag. Mange, mange unger, men spredt ud over et stort areal, så går det endda. Selvom pædagogerne flere gange skulle ”holde mandtal”...



En weekendtur til Lalandia blev uden Lene og Jonathan – nu skulle han altså have dræn i øret – og vips: Slut med ørepine!



I Juni var det Keld & Anjas tur til at have arbejdsdag, som passende blev lagt lige inden Kelds 40 års fødselsdag med tilhørende fest til den lyse morgen (og på denne årstid, bliver det jo som bekendt ikke rigtigt mørkt overhead!).

I Assing blev Preben et år ældre og han benyttede lejligheden til at fejre, at han nu har afsluttet sin uddannelse.



Midsommer var, som det sig hør og bør, bål, pølser og enkelte myg i Pouls grusgrav, dette år krydret med ”svævende orange lanterner” fra en nærliggende fest”. De er flotte, med der er ikke noget at sige til at køre på marker, i skumringen går fra snøvsen, når lanterneerne kommer forbi...

I sommerferien i Juli, ramte logistikken igen en knast og Lene og Claus måtte holde ferie forskudt af hinanden for at få enderne til at nå sammen. Men det blev da til et par aktiviteter med ungerne. Bl.a. et projekt med ”Spis is på FYN



(senere udvidet til ”Fyn med omkringliggende hele og halve øer – og på denne side af Storebælt”) og find ud af hvor den er BEDST! Nåhhreee hvor vi fik spist meget is... OG heldigvis er vi ikke enige om hvor isen er bedst, så vi kommer til at tage en tur til – ved lejlighed!

Igen en tradition: ”Udfaldet fra Fredericia” med koncert den 5. juli og kanonsalut og optog mv. den 6. Lise: Vi glæder os til 2014 – vi har sat dagene af!

Lenes fætre og kusiner holdt en rigtig god fest/sammenkomst hos Gitte & Martin, hvor det seneste års begivenheder blev udvekslet på kryds og tværs.

Sidst på måneden kom Claus’ fætter Peter på besøg med familien. Det blev til et par rigtigt gode dage og vi håber, at båndene er knytte stærkt sammen!

I august startede Rebekka i Frøbjerg-Orte Friskole. Det virkede ligesom ikke rigtigt i hendes gamle klasse og efter et par prøvedage i den nye klasse, blev springet taget. Hold da op hvor har vi ikke fortrudt!



Også Benjamin skulle starte i ”ny” skole; nu var det slut med børnehavens beskyttende grønne bakker – atter et lille barn, der bliver sat på sporet til de næste mange års indlæring. Snøft...

Og så blev der holdt polterabend for Helle og Ivan en uges tid før deres bryllup! De blev godt gift i Tommerup Kirke med efterfølgende stor og god fest i Åsum – hvor Anette og Claus fik testet klatrevæggen! Rebekka var endnu engang brudepige, hvilket var en stor oplevelse!



September bød bl.a. på fætter kusine fest på Claus' side. Den blev holdt i Fredericia, men startede med en lille sejltur på Lillebælt. Og også her blev der gjort opdateringer om årets gang...

Også en arbejdsweekend på Carlsberg Camping blev det til. Her fik vi sat Oles brændeovn til skorstenen i CARL's Hytten (tidligere kendt som "TV/HJV-hytten") og Claus fik lagt de sidste træer ned (inden "Allan" eller "Bodil" kunne have fundet på at gøre det).

Efterårsferien i oktober førte til Wingst i Tyskland i selskab med CARL i dejlige, varme hytter på en campingplads. Vi kom ud at se både Klimahuset i Bremerhaven (hvor man tager på en rejse langs "8°Ø" mod syd og hele vejen rundt gennem alle klimazonerne), Hamburg og den lokale ZOO der var overraskende god og velassorteret – med store arealer til både bjørne og ulve!



Den 26. blev Tobias fejret for endnu et år (og Claus ved samme lejlighed), og så blev det ellers blæsevej. "Allan" havde slået til med vind i orkanstyrke. Lene måtte finde tre alternative veje hjem fra Svendborg, og da hun hentede Jonathan, var det med træerne væltende rundt om ørerne. Claus blev fanget i Jylland - tak til Lise for overnatning, da Lillebælts-broerne var blevet lukket.



I november fik vi brugt en gave fra vores kobberbryllup – et slotsophold! Lene og Claus var på Hvedholm Slot – og det var bare flot. Vi fik go' ma' i flotte omgivelser, havde gode senge og var ude på gåtur til den fynske rundkirke i Horne.



Fredericia ConcertBand holdt julekoncert i Middelfart og medens Lene var til damefrokost hos Naja – der blev 45, kørte vi andre til Falster med en julekalender til far.

December startede stormfuldt – ”Bodil” ramte landet og lukkede det meste ned i mange timer. Denne gang havde vi lært lektien, og vi kom hjem og fik samlet familien inden det hele brød sammen, med samtlige broer til Fyn lukket. Dagen efter var vi til julekomsammen på Skovvej – denne gang i Papegøje cafeen i Fugleparken. Der blev snakket meget om stormskader!

Rebekka fik ikke holdt sin fødselsdag i maj, og holdt den nu som en julehyggedag for sin nye klasse. Det gik rigtigt godt at have de unge mennesker her - der blev snakket, lavet julepynt og lagkager til den store guldmedalje, og Mormor var overdommer!

Den 17. døde far som nævnt og det har lagt sit præg på det sidste der er tilbage af året. Men juleaften blev god – hos Mormor og Bedstefar sammen med Helle & Ivan og unger. Mange forventningsfulde unger – og mange gaver og pakker at dele ud og holde styr på!

Nu sidder vi så og funderer lidt over året der er gået:

Rebekka er glad for sin nye skole, går til vandpolo, og er blevet hjælpetræner ved svømming, og spiller trompet og elsker at bage kager til os andre :-). Tobias er stadig glad for sin skole, 5. klasse, går til svømning og taekwondo, hvor der er kommet en rød snip på det blå bælte. Benjamin er glad for skolen, har allerede lært alle bogstaverne, og kører på med tallene. Han er startet til spejder, og er vældig glad for det. Jonathan er stor og glad, og snakker som en kæp i et hjul – og så på fynsk! Der går en masse tid til lektielæsning, Wii, daglige gøremål, transport herfra og dertil, samt den allestedsnærværende leg, larm og ballade indenfor såvel som udendørs. Vi har sjældent et stille øjeblik – det er helt som det skal være!



Til nytåret kører vi, om Gud, vejdirektoratet og meteorologerne tillader det, op til Kvols til Chris & Kirsten (og vi glæder os til kålen, og pølsen, og selskabet!), og den første videre til Rie & Jørgen, Kristian og Emma i Formyre.

Mange ting er ikke blevet nævnt, men vi har fejret, og været til, en masse fødselsdage, fester og sammenkomster. Og vi siger tak til alle dem, som kom til os, eller som sendte bud efter os. Vi har nydt alles selskab og glæder os til at vi ses i 2014. Specielt skal der, som vanligt(!) lyde en speciel tak til Gerda & Erik, Helle & Ivan, Keld & Anja. I er altid klar hvis vejr, trafik eller sygdom skubber til en ellers godt planlagt dagligdag.

Har I for øvrigt tjekket denne hjemmeside for nyligt? claus.rubaek.com

Kærlig hilsen Jonathan, Benjamin, Tobias, Rebekka, Lene og Claus.

”Per Aspera Ad Astra”