

# Julen 2010

Kære Alle

Så er år MMX ved at være gået, og vi ønsker, i lighed med tidligere år, alle en glædelig jul, og et af Herren velsignet nyt år!

Året har, som sædvanligt budt på lidt af hvert, og alligevel er det nok det tætteste vi endnu har været på ”et stille og roligt år”!

MEN – for nu at fortsætte hvor vi slap i sidste års julekort:

2010 startede som 2009 sluttede: Hos Chris & Kirsten i Kvols. Ka' I i øvrigt huske vinteren? Det var dengang det var rigtig vinter med frost, sne og storm fra onsdag den 16. december og langt ind i april...!



I januar blev Keld & Anjas lille Nicklas døbt. Som altid et stort øjeblik. Ved den efterfølgende fest i Nårup Forsamlingshus, var der sneboldkamp i Galaksen – som der også var rig mulighed for til Lenes fødselsdag først i marts måned.



I april sluttede Benjamin, efter et par gode år hos sin dagplejemor, Lene (snøft), og startede i børnehave på Overmarksgården. Det er den gårdbørnehave, hvor Tobias også gik, og Benjamin er kommet rigtigt godt i gang der.

Lene, Rebekka og Tobias var inde og se kronprinsens palæ i København. Det var en stor oplevelse, selvom der var 1½ times kø for at komme til. Den efterfølgende tur til Experimentariet sad lige i skabet. Der blev prøvet meget og der var bare alt for kort tid til at nå det hele.

I Maj blev Rie & Jørgens Kristian konfirmeret og det blev fejret med en stor og god fest i laden, hvor Jørgen med stor indsats havde fået flyttet lidt maskiner ud, samt fejret gulvet og sat et par varmeovne op...

I Kristi Himmelfartsferien, drog Rebekka med Lene på tur til London. Det var vores gave til Rebekkas ti års fødselsdag. Det var en stor, stor oplevelse at være "alene" afsted og at opleve hvor vigtigt det er at kunne tale andre sprog end fynsk og midtjysk. Efter sommerferien kom der engelsk på skoleskemaet og motivationen er helt i top.



I Pinsen var vi af sted på den traditionelle tur til Carlsberg Camping til Laugsforsamling i Pinselaugget af 2002. Her fyldte Rebekka så ti år, under stor opmærksomhed fra Laugsforsamlingen, samt særligt indbudte gæster Gerda & Erik (der var blevet specialinviteret af Laugsforsamlingen) samt Helle, Ivan og Oliver og Keld, Anja og Nicklas.



At det, på denne pinselørdag, netop var 11 år siden vi blev gift, fik heller ikke lov til at gå upåagtet hen... Tak Helle – tror jeg...

I Juni var det så begyndt at ligne sommer; havebordet blev taget i brug igen og til Mormors 65 års fødselsdagsfest var det ligefrem blevet sommer!

En hyggelig og sjov udflugt til Bogø med Tobias klasse gav endnu et fyrtårn til samlingen.



I Juli startede Lene på tre måneders børnepasningsorlov. Nu skulle der rigtigt ordnes ting indendørs såvel som udendørs...

Der blev dog tid til en tur til Inger & Oves sommerhus med Helle og Oliver ligesom Rebekka var en tur på 4H's madskole sammen med Kirsten fra Kvols. Senere kom Rebekka, Tobias og Benjamin hver især, lidt på skift på ferie hos familien.

August blev startet med et brag af en fest; Anna Stubager fyldte 90 år og alle sejl var sat til og det var en fantastisk hyggelig dag.



Og så startede skolen igen. Denne gang var det lidt hårdt for os også, for det var her at Johannes skulle have været startet. Men de to store er i fuld gang fra dag et og de er glade for det. Det er nogle gode klasser og gode lærere, så selvom skolen er ved at spare de sidste udflugter og forældresamtaler væk, så ser vi med forhåbning på fremtiden for vores skole, som fik lov til at overleve...

Weekenden efter tog vi ned til Far på Falster. Det var hyggeligt som altid, og vi nåede også en tur forbi Knuthenborg Safaripark.



I september blev den Rubækske fætter-kusine-fest afholdt hos Naja & Preben. "De gamle" (det er Helle & Stig, Folmer og Far!) var inviteret med på prøve. De klarede skærende til fuld tilfredshed hos "De unge" og deres børn, så mon ikke de kommer med igen fremover.

Og så blev Ole fra Pinselaugget af 2002 50 år! Sikken en fest, sikken en Øl-orkester – og sikken en stortromme!

Også Helle Kalkrup fyldte år, 45 stykke blev det vidst til, og vi var til et lille fint selskab i Idum hvorefter vi slog et smut forbi havet i Vest på vejen hjem.

Nogle dage senere var der Lagsstyrelsesmøde i Pinselaugget af 2002, hvor vi fik indsnævret de mulige mål for den næste tur. Og så blev der lige tid til lidt tømrerarbejde for Steen på Carlsberg Camping også. Nårheeja... Så var det jo så Tobias og Claus' tur til at have fødselsdage... hhv. 9 og 45... og så var november ellers i fuld gang. Julen var pludseligt inden for rækkevidde, flere og flere ord begynder jul og Lene startede på arbejde igen – ikke at hun havde fået chancen til at glemmer det undervejs...



Med november begyndte det at blive koldt igen, men der er stadig gang i de udendørs aktiviteter. Ungerne leger en masse medens andre skærer, flækker og stabler træstykker oven på hinanden...

Derudover meldte den første julefrokost sig, vi fik bundet adventskrans hos Gerda og så blev stuehuset sandblæst.



Det afslørede bl.a. at huset er sat helt i gule sten med nogle fine borter af sten i mørke farver over vinduerne. Nu skal vi så bare have mureren til at få det hele til at se pænt ud igen – når engang frosten slipper os igen!

December måned er, som altid, ca. 14 dage for kort, men på en eller anden måde, så bliver det alligevel jul den 24. december... det må være noget med årstidens magi der spille ind her.

Men vi kom en tur til Agromek, og kunne konstatere at det stadig ikke ser ud til at bankerne har tænkt sig at lukke op for noget som helst overfor landbruget.

Julefrokoster hos både Lene og Claus' arbejder og julehygge hos Faster og Egon er også faste ingredienser til denne måned. Claus skulle køre hjem fra Faster, så han må glæde sig til at smage syltetøjet til næste år...

Juleaften holdt vi hjemme sammen med Gerda og Erik. Det blev en hyggelig aften; ungerne havde fået en lang middagssøvn og klarede sig fint igennem til sen aften.

Op til nytåret kører vi, om Gud, vejdirektoratet og statens vejsaltbeholdninger tillader det, op til Rie & Jørgen, Kristian og Emma i Formyre og videre til Kvols til Chris & Kirsten. Og vi glæder os til kålen!

Ungerne? Jo se: Rebekka går i 3. klasse og til svømning, Tobias i 2. klasse og til taekwondo på skolen og Benjamin har fuldstændigt indtaget arealerne på Overmarksgården. Der går en masse tid, ud over lektielæsning, Wii, klipning af lykønskingskort samt leg, larm og ballade inde såvel som udendørs. Vi har sjældent et stille øjeblik – det er som det skal være!

Ud over alt det her nævnte, har vi fejret, og været til, en masse fødselsdage, fester og sammenkomster. Og vi siger tak til alle dem, som kom til os, eller som sendte bud efter os. Vi har nydt alles selskab og glæder os til at vi ses i 2010. Specielt skal der, som vanligt(!) lyde en speciel tak til Gerda & Erik, Helle & Ivan, Keld & Anja. I er altid klar hvis vejr, trafik eller sygdom skubber til en ellers godt planlagt dagligdag.



Er der også sne og kulde hos jer andre? (Niels, vi har hørt om dig og de trængsler I slås med på solskinds-sne-øen i Østersøen!)

Har I for øvrigt tjekket denne hjemmeside for nyligt? [claus.rubaek.com](http://claus.rubaek.com) (der er, som på alle professionelle hjemmesider, ikke www foran!)

**Kærlig hilsen Benjamin, Tobias, Rebekka, Lene og Claus.**

**”Per Aspera Ad Astra”**