

Julen 2008

Kære Alle

I lighed med tidligere år vil vi gerne ønske alle en glædelig jul, og et af Herren velsignet nyt år!

Året 2008 er ved at være gået - og det er gået stærkt! Aldrig så snart er vi kommet hjem fra Kvols før vi skal til at pakke bilen for at tage derop igen...

Nå, men, ind i mellem er der dog sket et og andet; lad os tage en runde i det forgangne år og finde bare lidt af det frem igen.

Januar og 2008 startede som vanligt med at vågne op i Kvols hos Kirsten og Chris efter en gevaldig nytårsaften med kål (lang- og -pølse), 90 års fødselsdag og fyrværkeri. Fantastisk.

Per med unger blev årets første til at komme på besøg. 6. januar stod de her, klar til en eftermiddag med kager og kaffe. Dejligt.

I marts fejrede Lene sine 40 år med ynde og en tur i Odense Zoologisk have sammen med den nærmeste familie (nej, IKKE dem i abegrotten!).



Vi fik en guidet tour gennem haven og var også "omme bagved" bl.a. hos løverne. De er pænt store når de er mindre end tre meter væk, kun holdt tilbage af et alt for klejnt gitter, og blikket stift rettet mod aftensmaden (Emma!).

Tre uger senere kom dele af Pinselaugget af 2002 til den traditionelle påskefrokost. Her gik "de tre S'er" op i en højere enhed: Sild, Schnapps og Fantastiske venner. Så ka' vi da ikke få det ret meget bedre. Og hvor er det godt at vi har vores lille gildesal – og anledning til i ny og næ at få ryddet op i den, så der er plads til en masse mennesker.



Det var også i disse dage at der blev stukket pil i pileanlægget. Nu skal de så bare slå rod og begynde at omsætte alt vores l...!

I maj blev Anne Mette & Steens Johannes konfirmeret. Det blev til en fantastisk hyggelig dag med et flot vejr og godt selskab til en fin middag.



Dagen efter startede Lene igen på arbejde efter endt barselsorlov. Stadig i Horsens i det nye flotte hus, som LRØ har bygget i den sydlige kant af Horsens. Ihhhhh hvor de var glade for at se hende igen. Jublen ville ingen ende tage.

Det betød at Benjamin skulle starte i dagpleje. Forårets ”uenigheder” på arbejdsmarkedet med bl.a. BUPL som deltagere, gjorde at vi

ikke rigtigt kunne få startet Benjamin op hos sin dagpleje. Det blev derfor lidt mere lige på og hårdt end vi havde planlagt. Nå, men det tog nu ikke mere end en go' måneds tid før end han havde forliget sig med tanken.... Nu går det rigtigt godt. Hans dagplejemor heder Lene (!) og hun bor i et lille hus i en skov. Perfekt. En gang om ugen mødes hun sammen med en flok andre dagplejere i Knarreborg, så de rigtigt kan få byttet tidens vira og bakterier...

Pinsen blev, som sædvanlig, holdt sammen med Pinselaugget af 2002 på Carlsberg Camping. Den årligt Laugsforsamling blev, under ro og orden – sådan rimeligt i hvert tilfælde, afholdt og efterfølgende var der arrangeret en tur til fyrtårnet på Sprogø! Det var et fantastisk sommervejr og vi fik taget mange fede billeder fra ”den forbudte ø”. Pinselaugets aktiviteter kan følges på www.pinselaugetaf2002.dk



Sidst i Maj blev Rebekka 8 år, som tiden dog går, og Benjamin fyldte sit første år, som tiden dog går. Det blev fejret behørigt af familien, og af Rebekkas klasse, der kom på besøg.

På arbejdsfronten – I ved, det der tager en utrolig andel af vores fritid, skete der også omvæltninger. LandboFyn i Vissenbjerg og AgroGaarden i Ringe fusionerede til Centrovic, med de udfordringer

den slags nu giver. Claus brugte i hvert tilfælde meget tid, sammen med sine IT-kolleger, på at få de to "næsten ens IT-systemer" til at smelte sammen. Nu her sidst på året er det vidst endelig ved at lykkedes!

Så skete det der måtte ske. Der kom en stilling som miljøkonsulent i Centrovic og det så Lene. Det var ikke voldsomt populært hos kollegerne på LRØ, men de er glade på Centrovic. Sådan er der så meget...

Tobias sluttede en fantastisk tid på Gårdbørnehaven Overmarksgården lige inden Sct. Hans. Efter en lidt stille start har han været rigtig glad for at gå der og efterhånden som han blev en af de ældste, så steg også glæden ved at kunne vise "de små" rundt. Så det var med vemod at vi, efter afslutningsfesten, kørte op ad bakken og hjem for sidste gang.



Poul lagde grusgrav til Sct. Hans bål og grillpølser mv. Igen en hyggelig aften i selskab med "de gamle" på Tuemosevej.

Efter en gevaldig fætter/kusine fest, som Lene, Rebekka og Benjamin tog med til, hos Tina og Jesper, (Claus og Tobias drog til Vestjylland og fejrede Preben), startede Lene på sit nye arbejde. En hel uge blev det til inden sommerferien trængte sig på med bl.a. en uge i sommerhus ved Nr. Nebel sammen med Rie & Jørgen og Kristian og Emma.





Anna & Vagn Stubager fejrede deres diamantbryllup midt i juni med en stor fest for familie og venner. Det var en fantastisk fest med masser af sjov og ballade som det sig hører til i Stubagers selskab. Desværre var det også den sidste store fest for Vagn som gik fra denne verden midt i oktober. Anna – vi tænker meget på dig og ønsker for dig at det alligevel må blive et godt nyt år.

Den 1. august fejrede vi at vi rundede de første fem år på denne matrikel. En uge senere fejrede vi Mogens' fødselsdag på Falster sammen med Naja & Co. Det var godt nok en anelse for tidligt, men man skal ikke udsætte chancen for en fest – og det var vidst det der kunne komme til at passe med alles kalendere...



Midt i august startede Tobias i skole: OB på Tommerup Skole – sikke store børnene bliver! Han er mægtigt glad for det, og nyder at være deroppe.

24. august blev Laila & Mortens lille Sarah døbt. En dåb er altid en stor livsbekræftende oplevelse og denne var ingen undtagelse.

Folmer og Vibeke kom forbi med materiale om slægten på Dina Dorthea's fars side. Det satte

yderligere gang i Claus' forskning ud i slægternes gang på jord frem til dagens resulterende individer. Det er et stort arbejde, og med tiden vil noget af det blive lagt på hjemmesiden på adressen <http://claus.rubaek.com>. For at se billederne i gallerierne, skal du logge ind med brugernavn = Familie og adgangskode = Familie2008.



Den 6. + 7. september var det Claus' tur til at tage til fætter/kusine fæst. Det foregik på Strynø, og sammen med Rebekka og Tobias drog vi afsted med telt til den lille ø i det sy'fynske. Stor oplevelse – også for ungerne. Vi var bl.a. oppe og hjælpe graveren med at ringe solen ned – helt oppe i toppen af kirketårnet.

Midt i september takkede Moster Pippe af som den sidste fra sin generation. 95 år gammel og rimelig frisk til det sidste. Det var et flot punktum der blev sat der, for en stor generation, der har oplevet kæmpe omvæltninger i hverdagen, tænk sig en verden uden traktorer, biler, computere, TV o.s.v.



25. oktober fejrede vi Tobias sammen med hele hans klasse og ud på eftermiddagen kom familien for at fejre drengen – og lidt Claus.



Den 10. og 12. november kom der så endelig gang i et af årets største projekter: Bindingsværksgavlen. Efter et større studie af bindingsværkets natur, fysik og sammenføjninger, samt en grundig afsøgning af markedet for tømrerfirmaer der kan håndtere bindingsværkets kunst, faldt vi for Tømrer Henning Hansen i Gelsted. Det var bare i orden arbejde fra Jens Led og Jacob (se billederne på hjemmesiden). Nu skal der så bare mures tavl i... og laves en ny dør... og graves af grunden foran gavlen for at lede vandet bort... og...

Midt i november blev Naja fejret – lidt for tidligt, men sikken en fest.... Der manglede sandelig ikke noget.... Den følgende morgen var stormfuld med byger, så medens vi tog teltet ned, fik hjernen lidt tiltrængt frisk luft!

December er gået med adventskrans-fremstilling, diverse julefrokoster og almindelig panik over at det pludseligt er blevet rigtigt tæt på jul, samt tid til at skrive julekort!

Juleaften blev holdt hjemme sammen med Gerda & Erik. Bare stille og roligt – Gås på Weberen, Gerdas Ris á la mande, dertil et par omgange omkring det til lejligheden i stuen indsatte og med

julestads pyntede juletræ, lidt gaveræs og, da vi var heldige, en kop kaf' til lige at skylle det hele ned med.

Nytårsaften slutter året som det startede – i Kvols, med en gang kål (lang- og -pølse). Jamen du go'ste hvor bli'r det hyg'ligt.

Det næste år? Aner det ikke... Almindeligt vedligehold, med Pinselaugget af 2002 til Polen, og hvad der ellers måtte falde sig for.

Nu vil vi herfra sende en tak til alle dem der har besøgt/ haft besøg / hjulpet os i året 2008 – måske vi i 2009 kan komme mere rundt i landet. Ellers er I velkomne til at kikke ind!

En speciel tak skal dog igen (har vi hørt det før!) lyde til Gerda & Erik, Helle, Keld & Anja. At hverdagen hænger sammen skyldes i høj grad jeres altid nærværende evne til at ”lige at hente ungerne”!

Kærlig hilsen Benjamin, Tobias, Rebekka, Lene & Claus.



Har I for øvrigt tjekket denne hjemmeside for nyligt? claus.rubaek.com (der er, som på alle professionelle hjemmesider, ikke www foran!)

”Per Aspera Ad Astra”